



Bernardine J.
Frohnhäuser

echtgenote van

Lawrence Adam

overl.

Sitobondo

23 juli 1891

Moeder v. 10

kinderen.

(Foto v. huizein Adam)

040

ADAM

Den Haag 22 febr. 1962
Sportlaan 31

Lieve Dese,

Hierbij het portret van jou
grootmoeder. Ik wil je een bekentenis doen: Ik geloof
dat zij voortdurend bij mij is. Je weet dat zij 8 maanden
na mijn geboorte aan kanker in de baarmoeder
(ik was het tiende kind van haar) is overleden. Je
vader, die nooit tot tranens toe bewogen was (zoals
zijn vader en ondergetekende!), kreeg eens tranen
in zijn ogen toen hij vertelde dat de nonnen van een
kloosterschool waar zij leerlinge was, tegen elkaar
zeiden: "Eerder zullen de klokken van onze kerk
uit zich zelf luiden dan dat Bernardine Frohn-
häuser een non zal worden". Zo vrolijk was zij.
Ik werd eens op een heel klein stationnetje aan
de lijn Malang - Blitar door een Europeaan naar zijn
huis geroepen. Zijn vrouw, een zeer eenvoudige mevrouw,
vertelde dat zij mijn moeder kende op de s.f. Phaitan
(waar Saper 12 mach. was). Zij was enthousiast. Over
die moeder van mij. Ik had dit eigenlijk onmiddellijk
moeten opschrijven!
Ik hoor juist vanmiddag dat je een lezing over
Rudolf hebt gehouden.

Onze hartelijke groeten aan Han en zijn ouders

J. van Lier



Draai die kiepjé naar boven
Druk bovenste klep naar
beneden ---- Niet likken

Mevr. J. B. Helb-Adam

Van Voorschotenlaan 23a

afz.
Adam
Sportlaan 31
Den Haag

Den Haag