



Pandjie, den 20^{sten} April 1892.

Brief van Papa an
Larry van haar
17^e jar verjaardag
24-5-1892

Lieve, beste Larry,

Uw hartelijken brief heb ik in orde ontvangen. Wat heeft mij den brief goed gedaan. Ik vind het erg gelukkig, dat ge ^{van} de familie de Stoppelaar meer goed meer gaat handelen. Wat is dat aardig dat de heer de Stoppelaar wat samballen voor je gekocht heeft. Wie is dat nichtje, met wien ge boven samen opgeten hebt; is 't een dochterje van een zuster van den heer de Stoppelaar?

Maar mijn beste kind voor dat ik verga, moet ik je in gedachte minig hartelyk omhelzen en een van harte gelukwenschen op je zeventiende verjaardag, want ge zult deren brief hoop ik om een lij je verjaardag ontvangen. Wat verlang ik vreeselyk om je weer terug te zien; de tijd be-
gint los langzamer hand te raderen dat ik u beiden veel terug mag zien. Met den vijfden post om vangt ge den postwissel groot vyf en twintig gulden; koop daarvoor in overeenstemming met de familie de Stoppelaar iets wat ge graag kooft willen hebben, ook heb ik voor je uit Parijs een leuwardig reisjapounetje met haard en parasol gekocht, welke dingen u in het loots van Meei vallen bezinga het worden. —

Met de vijfden post schrijf ik de heer T de Stoppelaar

