

Bandjie, den 8^{sten} Dec. 1891

Mama is overleden
23 juli 1891
Lieve beste kinderen, brief van
Sapa aan
Louise en Jacques

Wat was ik gelukkig met uwe
lieve, hartelijke Brieven, schrijft uw
armen, bedroefden vader Maardik,
wijls want hij heeft nu meer dan
anders behoefte aan liefde. - Vaerselijk
weeselijk, niet waar mijne hartjes,
kinderen van mijne goddelijke vrouw.

Wat duurt het toch lang eer ik
wey kan, ^{gaan} om u beiden beste, beste
kinderen terug te zien, soms
denk ik dikwijls zou ik u wel
nog terug zien. ach ook is 't
leuen stoek treuring en treurig. -
Moecht ik u niet meer terug zien,
hoe hebben uwe lieve moeder en ik
gevoerd door levensveranderingen dat
gij uwe opvoeding geheel want
voltoeren. - Gij Jacques kunt ge
wel op u willen nemen, om uwe
broertjes, de kinderen van uwe

