

Deel II

Jugend in Holland

1. Reis naar Holland

Papa en zijn twee zoons Helen en Herman brachten mij in 1900 te Tandjong Priok aan boord van de ^{de} Willem II. Mijn begeleider was de heer Trip, een vriend van ^{mijn} vader. Hij was ijdelijk netjes, ik stordig. En natuurlijk gaf elkt in de avond als hij onder het betred een reyn van standjes. Hij hield het postuum van Bismarck, maar was allereindigt van mij.

Administratien van de suikerfabriek Asumbeyns aan de weg naar Java's noord-oostpunt, noordoostpunt en voorkomen

De oorlog ^{van} Engeland en in Zuid-Afrika, de zogenaamde Boerenoorlog was in volle gang. Wij waren fel anti-Engels, floten het Transvaalse volkslied als igeus onderweg en Engelse loods aan boord kwam en haopten ^{het} Hollandsse oorlogsschip "de Gelderland" ^{die} door Koningin Wilhelmina gezonden om Paul Kruger te halen, te ^{ontmoeten}.

voor ons jongeren, jongvrouwen en meisjes

Het was een vrolijke, interessante reis via straat Saenda langs de Krakatau naar Soelang, Colombo werd, als ik mij wel herinner, niet, Gervin of Aden, Port Said wel aangedaan om kolen in te nemen. De vulkaan Stromboli ^{werkte} des avonds, en ^{moet was} straat Messina met de vrouwen werkende Etna. Eindpunt bootreis was: ^{was} Genuea waar het Camposanto op een tienjarige jongen ⁺

In de Middellandsche zee

≠ ~~was~~ nog niet die protserige indruk maakte elkt het later wel op hun maakte.

Later op de H.B.S. in Amersfoort maakte ik een optiel over ^{de} zee reis. Er kwag er een tien voor van ^{niet} de eerste beste leraar Z. Stokvis. Later ^{ontmatte} ik hem weer, hij was toen directeur van de Amersfoortse H.B.S. en ^{hield} in Jagje een lezing over Dickens en hij vroeg ^{me} zee belangstellend hoe nu was zijn oul-leelingen. Gelakkig is hij de wereld oorlog II goed door gekomen.

! (Zeer populair)

†, in Indie,

